

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum 40-dagentiid 2018

Bêste minsken ferbûn mei de gemeenten fan Westerwert en Mantgum,

Yn dizze nijsbrief fine jim ynformaasje oer it tsjerklik libben yn de doarpen Jellum-Bears, Jorwert, Mantgum en Weidum.

Dit kear binne dit de ûnderdielen:

1. Tsjerketsjinsten
2. Vieren en Vasten in de 40-dagentiid (bijlage)
3. Snerttsjinst op 18 febrewaris (mei de bern)
4. Jong Belegen (bijlage)
5. Pykje Fjouwer (2 bijlagen. Aksje fan Pyke Kroes. Ein maart krije alle 415 basisskoallen yn Fryslân dit boek fan Kening fan 'e Greide. En wat soe it no moai wêze dat elke skoalle ek in Pykje Fjouwer hânpop by dit boek kriget.)

Mei in hertlike groetnis fan de tsjerkeried fan

Westerwert - Mantgum.



1. TSJINSTEN WESTERWERT-MANTGUM

18 februari	Kleastersnein (Jorwert, 09.30/Snert-tsjinst mei de bern)
4 maart	Tsjinst yn Weidum (09.30)
11 maart	Tsjinst yn Mantgum (09.30)
18 maart	Kleastersnein (Jorwert, 09.30)
25 maart	Palmsnein mei de bern (Mantgum, 09.30)
30 maart	Goede Vrijdag (Jorwert, 19.30)
1 april	Paaswake/Peaskewacht (Jorwert, 06.00)
1 april	PASEN/PEASKE (Dooptsjinst om 09.30)
8 april	Tsjinst yn Mantgum (09.30)

De Stille Week van 2018

Palmzondag

De Palmzondag wordt gevierd in de kerk van Mantgum om 09.30. Nadere informatie, ook voor de kinderen, volgt. **Zondag 25 maart, 09.30**

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag krijgt 'Vieren en Vasten' een bijzondere invulling. Jezus vierde met zijn leerlingen het Joodse Paasfeest. Daarbij kwamen gerechten op tafel met een symbolische betekenis: brood voor onderweg, iets bitters en iets zoets. Ook wij proeven daarvan. Zoals op de andere donderdagen is er een korte viering en een gezamenlijke maaltijd. **Donderdag 29 maart, 18.00 - 19.30**

Goede Vrijdag

Met een ingetogen viering rondom het kruis staan we stil bij de dood van Jezus en bij het lijden van zoveel mensen in de wereld. **Vrijdag 30 maart, 19.30**

Stille Zaterdag

Op deze dag van verstilling is er een extra kleasterochtend met een ochtendgebed, kennismaking en kleasterkuier. Als afsluiting delen we ons meegebrachte brood.

Zaterdag 31 maart, 9.30 - 12.30

Pasen

In alle vroegte, om 6.00 uur, begint de Paaswake (korte viering) met een paasvuur buiten bij de kerk. Na een feestelijk Paasontbijt is er de mogelijkheid om te gaan wandelen. Om 9.30 uur vieren we in de tweede kerkdienst van de dag uitbundig het Paasfeest. Extra bijzonder omdat Wiebren van de Lageweg, zoon van Jill Bakker en Sipco van de Lageweg, gedoopt zal worden.

Zondag 1 april, 6.00 en 9.30

'Langzaam door de snelle tijd'

Van harte welkom bij de activiteiten van Nijkleaster en Westerwert-Mantgum rondom de 40-dagentijd en het Paasfeest

Vieren en Vasten op donderdagavond

In de 40-dagentijd is er iedere donderdagavond 'Vieren en Vasten'. Na een korte viering in de kerk van Jorwert eten we samen een eenvoudige maaltijd. Vieren én vasten zijn twee manieren om aandacht te geven aan de weg naar Pasen. Daar hoort onlosmakelijk ook bij dat je zorg en aandacht hebt voor een ander. Daarom zoeken we met elkaar een goed doel om financieel te ondersteunen.

Als leidraad tijdens het 'Vieren en Vasten' gebruiken we de kalender voor de 40-dagentijd 'Langzaam door de snelle tijd' van Anselm Grün en Clemens Bittlinger. Met korting verkrijgbaar in de Redbadtsjerke voor € 10. **Donderdag 22 febr, 1, 8, 15 en 22 maart van 18.00 – 19.30**

Agenda Nijkleaster (in Jorwert)

14 februari	kleaster-ochtend, as-woensdag, 09.30
21 februari	kleaster-ochtend, 09.30
22 februari	Vieren en Vasten (18.00-19.30)
28 februari	kleaster-ochtend, 09.30
1 maart	Vieren en Vasten (18.00-19.30)
7 maart	kleaster-ochtend, 09.30
8 maart	Vieren en Vasten (18.00-19.30)
14 maart	kleaster-ochtend, 09.30
15 maart	Vieren en Vasten (18.00-19.30)
21 maart	kleaster-ochtend, 09.30
22 maart	Vieren en Vasten (18.00-19.30)
28 maart	kleaster-ochtend, 09.30
29 maart	Vieren en Vasten (Witte Donderdag, 18.00 - 19.30)
31 maart	Kleaster-ochtend op Stille Zaterdag (09.30 - 12.30)

ZATERDAG 17 FEBRUARI 2018

EEN DAG MET BROEDER ALBERIC EN BROEDER JELKE VAN SCHIERMONNIKOOG

Eind 2015 verlieten de Cisterciënzer monniken van Diepenveen hun te groot geworden kloostergebouw om zich te oriënteren op een nieuwe toekomst op Schiermonnikoog. Broeder Alberic, de abt en broeder Jelke, die Friese wortels heeft, zijn vandaag onze gasten. Wat kan Nijkleaster van de monniken op Schier leren? Broeder Alberic schrijft: in onze traditie staat telkens teruggaan naar de basis centraal, ook nu we opnieuw beginnen op Schiermonnikoog.

ZATERDAG 17 MAART 2018: ZIN IN OUDER WORDEN

Een dag om ervaringen te delen, te luisteren en te vieren rondom iets waarvan we hopen dat het ons allemaal gebeurt: ouder worden. Wat betekent ouder worden voor ons? Hoe kijken we naar onszelf? Als je ouder wordt, worden sommige dingen minder. Andere worden zeker meer. Aan de hand van thema's als dankbaarheid, eenzaamheid, afhankelijkheid en nieuwe kansen gaan we op zoek naar de diepere laag. Hoe kunnen we verbinding vinden met onze spiritualiteit en/of geloof?



Útnoeging foar in Snert-tsjinst foar alle bern en grutte minsken,

Snein 18 febrewaris is der wer in Nijkleaster snein yn de tsjerke fan Jorwert, om 9.30 oere. Tema is dizze kear 'Mienskip'.

Nei de tsjinst kinne de grutte minsken kieze wat se dwaan wolle:

- in kuier meitsje
- neirate oer de tsjinst
- kofje drinke

Ûndertusken sille de bern iten klear meitsje: snert!

Der komt ek in fariant sûnder fleis.

Rûn healwei tolven ite we dan mei elkoar.

Allegearre fan herte wolkom!



Jeugdkommisje
Westerwert- /Mantgum
en Hinne Wagenaar

Jong Belegen

Bijeenkomsten voorjaar 2018

“Jong Belegen” is een gespreksgroep voor (jonge) mensen die zich willen oriënteren op het gebied van spiritualiteit en christelijk geloof. Deze groep wordt georganiseerd vanuit Nijkleaster en de Protestantse gemeente in Westerwert-Mantgum. De avonden worden begeleid door ds. Hinne Wagenaar. De bijeenkomsten vinden plaats in de (voor)kerk van Jorwert, van 20.30 – 22.00 uur. Tijdens de gesprekken is er, naast koffie en thee, jonge wijn en **jong belegen kaas**.

Data: op de eerste woensdag van de maand, behalve in de maand mei

Woensdag 7 maart

Woensdag 4 april

Woensdag 9 mei

Woensdag 6 juni

Woensdag 4 juli

Dit jaar bespreken we een aantal hoofdstukken uit het boek ‘Rebible’ van Inez van Oord (oprichtster van Happinez). In 'Rebible' geeft Inez van Oord een nieuwe manier om naar de verhalen te kijken die in de Bijbel worden verteld:

Jezus liep over water, Eva at een appel, Mozes ging de berg op: veel mensen herinneren zich deze verhalen wel.

Wonderlijke verhalen, moeilijk te begrijpen, iets van vroeger. Maar de verhalen horen bij onze geboortegrond. Is er een nieuwe manier om de Bijbel te lezen, naar deze verhalen te luisteren, zodat ze weer gaan spreken? Inez vraagt het haar broer Jos, theoloog. Dit boek is het verslag van haar zoektocht naar deze vergeten verhalen, die voortaan op een andere manier inspireren.

Het is natuurlijk aan te raden om het mooi vormgegeven boek zelf aan te schaffen. Dat kan als hardcover en als Ebook. Tijdens de avonden zelf zullen we de teksten samen hardop lezen. Je kunt ook gewoon komen en luisteren.

Inez van Oord, *Rebible. Ontdekking van vergeten verhalen*.

Hardcover: € 24.99 / Ebook: € 7.99 (bol.com)

