

# Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Simmer 2017

## **Bêste minsken ferbûn mei de gemeenten fan Westerwert en Mantgum,**

Yn dizze nijsbrief fine jim ynformaasje oer it tsjerklik libben yn de doarpen Jellum-Bears, Jorwert, Mantgum en Weidum.

Dit kear binne dit de ûnderdielen:

1. Tsjerke-tsjinsten
2. Nijkleaster Pinkster Paad
3. Gemeenteoverleg yn Mantgum
4. Canto Ostinato (21 juny - 21 uur - 21 euro)
5. Tsjerkepaad
6. Voorjaarschoonmaak (Het Diensthuis)
7. Kleaster-moarn by Nijkleaster yn Jorwert (dy giet yn de simmer gewoan troch)

**Mei in hertlike groetnis fan de tsjerkeried fan**

**Westerwert - Mantgum.**



## 1. TSJINSTEN WESTERWERT-MANTGUM

4 juny	Pinkster-tsjinst yn Jellum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
5 juny	Nijkleaster Pinkster Paad
11 juny	Tsjinst yn Mantgum (09.30/ mw. C. Bos-Switynk)
18 juny	Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
2 july	Tsjinst yn Bears (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
3 july	Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
9 july	Tsjinst yn Mantgum (09.30/ds. Hinke Post-Knol)
16 july	Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
30 july	Regio-tsjinst yn Leons (09.30/ ds. Hinke Post-Knol)

(Yn augustus binne der yn Westerwert en Mantgum gjin tsjinsten)

## 2. Nijkleaster Pinkster Paad (NPP, Jorwert, moandei 5 juny)

**De slot-tsjinst begjint om 15.30. Eltsenien is dêr wolkom, ek net-riners.**

Het Pinksterpaad vindt in 2017 plaats op Pinkstermaandag 5 juni en staat in het teken van **'Veelkleurigheid'**. Geef u op en zet deze datum alvast in uw agenda! Er kan worden gekozen voor twee afstanden: lang (17 km.) en kort 5 km.) Zo kan (bijna) iedereen meedoen en zijn of haar eigen Pinksterpaad lopen.

Wanneer we Tweede Pinksterdag door de weilanden lopen en via smalle paden richting Zwette gaan (lange route), zien we gele boterbloemen, rode klaprozen, paarse klaver, groen gras, lila pinksterbloemen, witte madeliefjes, roze kaarsjeskruid en wit fluitenkruid. Een kleur aan bloemen en grassen. Wij lopen daar met onze blauwe en rode jassen, gevulde gele en paarse rugzakken, blonde of grijze haren en rode wangen. We zien groene weilanden, blauwe of grijze wolkenluchten, zwart-witte koeien, grijze schapen, allerlei vogels met ieder een eigen verenkleed en gouden haantjes op de kerktorens. We denken aan van alles, een palet aan zorgen, geluk, verdriet, toekomst, verleden en liefde.

Kleuren, geuren, gedachten en nog meer kleuren. Een explosie van kleuren zoals God de schepping bedoeld heeft. Dat wordt zichtbaar op deze Tweede Pinksterdag 2017. Het thema van deze vierde Nijkleaster Pinkster Paad is dan ook VEELKLEURIGHEID.

Aanmelden via <https://pinksterpaad.nl/aanmelden/>  
of bellen met Kleaster-coördinator Annet: 06-19167455)

### **3. Gemeente overleg Mantgum**

Op woensdag 7 juni is er een speciale gemeenteavond in de kerk van Mantgum om 20.00 uur. Op de agenda staan twee punten:

- Uitleg van de plannen voor het aanstellen van een pastor voor Mantgum
- De financiën van de Gemeente Mantgum

Gemeenteleden van Mantgum-Westerwert zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

### **4. Canto Ostinato door Wiebe kaspers en Johannes Hibma 21 juny – 21 oere – 21 euro**

De Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt wordt nauwelijks opgevoerd in Fryslân. In Jorwert gebeurt het dit jaar, op 21 juni: de langste dag van het jaar. Met deze meditatieve muziekbeleving verwelkomt Nijkleaster de zomer; een bijzonder en voor Fryslân uniek overgangsritueel van voorjaar naar zomer.

Betoverend, toegankelijk, hypnotiserend, verrassend: het zijn enkele termen voor de Canto Ostinato, geschreven door de Nederlandse componist Simeon ten Holt in de jaren zeventig van de 20ste eeuw. Een fantastisch en intrigerend stuk, vindt pianist Wiebe Kaspers uit Jorwert die de Canto Ostinato opvoert samen met Johannes Hibma uit Franeker.

De opvoering begint om 21.00 uur en duurt tot vlak voor middernacht. De bedwelmende pianomuziek wordt alleen kort onderbroken door twee momenten waarin kort woorden worden gesproken die aansluiten bij de dag en de muziek.

De Canto Ostinato verrast bij iedere uitvoering. Het is ook een werk-in-uitvoering: niets ligt precies vast. De pianisten leiden elkaar, met voortdurend oor- en oogcontact, door het werk heen. 'De Canto' gaat door en is eigenlijk nooit af.

Opgave bij kleaster coördinator Annet Draaisma

E: [a.draaisma@nijkleaster.nl](mailto:a.draaisma@nijkleaster.nl)

T: 06-19167455

## 5. Tsjerkepaad 2017

In 2017 wordt in Friesland Tsjerkepaad gehouden van 1 juli tot en met 9 september. De kerken van Mantgum, Weidum en Jorwert zijn dan elke zaterdagmiddag geopend. Kijk ook op: <http://www.tsjerkepaad.nl>

De tsjerken stean yn it Fryske lânskip as beakens fan trou en hâld-fêst. Spitich genôch binne de doarren fan de measte tsjerken faak ticht. Útgeande fan de Ried fan Tsjerken yn Fryslân wurdt sûnt 2004 Tsjerkepaad hâlden, de iepenstelling fan tsjerken op sneon-temiddeis yn de simmer. It is in grut sukses wurden. Der binne no rom 250 tsjerken yn Fryslân dy 't de doarren iepenje op sneontemiddeis. **(fan 13.30 oant 17.00)**. Yn dizze tsjerken stean frijwilligers klear om te fertellen oer it gebou of oer de tsjerklike mienskip. Men kin hjir in momint fan rêst en besinning fine en yn de measte gefallen stiet de kofje klear. Yn guon tsjerken wurdt tidens Tsjerkepaad in eksposysje hâlden, of in konsert. Wolkom yn ús moaie Fryske tsjerken!

## 6. Voorjaars schoonmaak?

Misschien denkt u aan een (grondige) voorjaars schoonmaak, maar ... hoe pak je dat aan? Welnu, elk advies op dit gebied begint toch wel met de opmerking, dat je eerst alle troep moet opruimen en alle onnodige spullen de deur uit moet doen. En voor al die onnodige spullen is er ... HET DIENSTHUIS!

Zo ongeveer alle textiel (mits schoon en heel natuurlijk) is welkom bij één van de verzamelpunten van 'het Diensthuis'. Daarbij valt te denken aan: dekens, lakens, dekbedden, gordijnen, handdoeken en uiteraard aan alle maten en soorten kleding (dus niet alleen kleding voor volwassenen, maar vooral en m.n. voor kinderen). Maar ook schoenen, speelgoed (als je tenminste geen Nederlands hoeft te kennen om het te kunnen gebruiken) kinderledikantjes, kinder- en wandelwagens, naaimachines, centrifuges etc. (in een fatsoenlijke en werkende staat verkerend) zijn van harte welkom.

Breng uw onnodige spullen dus snel naar zo'n verzamelpunt, of vraag daar, bij twijfel, of wij het hier voor hen daar wel kunnen gebruiken.

De verzamelpunten zijn:

Ytsje Merkus, Hegedyk 4, Boksum (tel. 2541966),

Aly Schievink, Muontsehiem 9, Boksum (tel. 2542518),

Acronius Hettinga, Sportleane 9, Deinum (tel. 2541552) en

Teuni de Boer, Hesenserreed 9, Jorwert (tel. 2519502 en alleen van mei tot januari!).

Namens de Diensthuiscommissie: Piet Fortuin.

## 7. Nijkleaster Kleaster-Moarn

Iedere woensdagmorgen organiseert Nijkleaster een Kleaster-ochtend met een 'Kleaster-kuier' (klooster wandeling). **De Kleaster-moarn giet ek yn de simmer troch.** Het programma van deze woensdagmorgen is als volgt:

- 9.30 Ochtendgebed
- 10.00 Koffie of thee
- 10.30 Begin van de Kleaster-kuier
- 12.00 Lunch (zelf meebrengen)



### **Een aantal aantekeningen om je gedachten te bepalen:**

- We verzamelen in de kerk van Jorwert (Sluytermanwei 4, Jorwert). Parkeren liefst aan de rand van het dorp of anders op de speciale parkeerplaatsen recht tegenover het café naast de boerderij. We proberen zo weinig mogelijk tot overlast te zijn voor de Jorwerter bevolking.
- Iedereen mag meedoen. Aanmelding vooraf mag maar is niet nodig. De ochtenddienst begint om 9.30. Ook als je laat bent: gewoon binnenkomen.
- Groepen groter dan 4 pers. dienen zich van te voren op te geven via de website, of bij de kleaster-coördinator (zie bij 'contact') om toestemming te krijgen. Een groep mag dan bestaan uit max. 10-12 personen. Grotere groepen kunnen zich in overleg verdelen over meerdere woensdagen of een eigen programma aanvragen (Programma op Maat). Deze regel is ingesteld omdat meer dan één groep op een ochtend qua capaciteit niet haalbaar en wenselijk is.
- In de winter is de kerkzaal niet verwarmd. Trek dus warme kleren aan. De voor-kerk en de Verdieping zijn wel verwarmd (voor het koffiedrinken en lunchen).
- We vragen p.p. een bijdrage van € 5,-
- De Kleaster-kuier is geen gewone wandeling. Vaak is de wandeling opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding. Een deel van de wandeling doen we zwijgend. Onderweg worden soms stukken gelezen of liederen gezongen.
- De lengte van de Kleaster-kuier is afhankelijk van het weer en de deelnemers. Vaak duurt de wandeling tussen de 60 en 90 minuten.
- Goede wandelschoenen of laarzen zijn onontbeerlijk. We wandelen vaak over onverharde wegen rondom Jorwert.
- De Kleaster-kuier is niet verplicht (niets is verplicht overigens). Je kunt ook kiezen om alleen bij de dienst en het koffiedrinken aanwezig te zijn. Om welke reden dan ook. Zij die zo ver niet kunnen of durven te lopen, keren na een poosje terug. Anderen blijven alleen of met een ander achter in de kerk. Ook dat blijkt een mooie en verstillende ervaring te zijn.
- Na de Kleaster-kuier wordt er opnieuw koffie en thee gezet. We eten (en delen) onze zelf meegebrachte lunch.