



# INFORMATIE BOEKJE 2019

Kerkelijke gemeente  
in de dorpen  
Jellum-Bears, Jorwert,  
Mantgum en Weidum.

De grootste  
roem in het  
leven ligt niet  
in nooit vallen,  
maar in telkens  
weer opstaan.

*Nelson Mandela*

# Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
LYTS&grut.....	4
Bidden.....	5
De kerkelijke gemeente Mantgum.....	8
Oer de tsjerklike gemeente Westerwert.....	12
Preekrige 2019.....	16
Ontwikkelingen Nijkleaster.....	18
Voor ouders die overwegen hun kind te laten dopen.....	22
Speculaasactie.....	23
Over de kosten van rouwdiensten en crematies.....	24
Jong Belegen.....	26
Goodness is stronger than evil.....	27
Contactgegevens.....	28

# Aan de inwoners van Jellum-Bears, Jorwert, Mantgum en Weidum.

De kerkelijke gemeenten in bovengenoemde dorpen bieden u dit informatieboekje aan. Het betreft de Protestantse Gemeente Westerwert in de dorpen Jellum-Bears, Jorwert en Weidum en de Hervormde Gemeente te Mantgum. De gemeente Mantgum en Westerwert werken sinds het jaar 2016 intensief samen en hebben besloten om te fuseren. Bovendien vormen deze gemeenten de basis voor de pioniersplek Nijkleaster. Binnen dit samenwerkingsverband zijn er momenteel 3 predikanten werkzaam. ds. Hinne Wagenaar is gemeentepredikant voor Westerwert-Mantgum en pionierspredikant voor Nijkleaster. ds. Willemien Keuning is gemeentepredikant voor Westerwert-Mantgum en ds. Saskia Leene is kleaster-pastor voor Nijkleaster.

Dit boekje wordt huis aan huis verspreid in onze dorpen omdat wij als kerk graag zichtbaar en beschikbaar willen zijn. Vroeger was de maatschappij verzuimd en wist iedereen wie wel en wie niet bij een bepaalde

richting behoorde. Tegenwoordig is dat anders. De scheiding tussen kerkelijk en niet-kerkelijk is niet meer zo duidelijk. Zeker op het gebied van geloof en spiritualiteit is er veel in ontwikkeling. Wij willen daar graag op inspelen.

U bent altijd van harte uitgenodigd voor alle activiteiten, ook als dat eenmalig is. Voor een gesprek kunt u contact opnemen met mij of met één van de mensen die verbonden zijn aan onze gemeenten. U kunt de activiteiten vinden op de websites en facebookpagina's van de gemeente Westerwert-Mantgum en van Nijkleaster. Mocht u de nijsbrief willen ontvangen dan kunt u een bericht sturen aan de secretaris van de gemeente of de coördinator van Nijkleaster (de contactgegevens kunt u achter in dit boekje vinden).

Namens de  
kerkenraden van  
Mantgum en  
Westerwert,

*ds. Hinne Wagenaar*





## LYTS&grut

Naast de diensten waarin er wat meer aandacht aan kinderen wordt besteed dan op andere zondagen is er een nieuw initiatief: op een aantal zondagen waarop er tot nog toe geen diensten waren (in principe de vierde van de maand) is er in Jorwert een dienst voor Lyts & Grut om 10.30 uur. De kinderen staan daar in het midden en verder is iedereen van harte welkom. Er is een korte en eenvoudige liturgie met een min of meer vast format en daarna gaan de kinderen samen met de ouderen die daar voor voelen iets doen: een speurtocht, een

spel, koken, filosoferen, knutselen.... Alles is mogelijk in dienst van het verhaal van die ochtend. Het is ook een mooie kans tot gesprek en nadere kennismaking tussen de verschillende generaties. De zichtbare rol van de predikanten is in deze diensten wat anders dan gebruikelijk, maar zij zijn en blijven betrokken bij deze momenten. De data waarop deze diensten worden gehouden zijn opgenomen in het preekrooster.

Willemien Keuning

# Bidden

In de traditionele theologie wordt over God gesproken als hoog verheven, almachtig, ver van ons vandaan, in ieder geval buiten ons.

Daarnaast is er ook altijd een stroming geweest, zij het bescheiden, die we indelen onder de mystiek. Dat begrip hangt samen met het woord geheim. Binnen deze traditie spelen woorden als verbinding, eenheid en verlangen naar God een grote rol. In bijzondere mystieke ervaringen wordt de wereld als geheel ervaren, God als net zo nabij als een geliefde en het ik als de wederhelft van God.

Die twee stromingen werden vaak tegen elkaar uitgespeeld en dat is jammer. God is en ver weg en dicht bij. Dat is helemaal niet zó vreemd. Juist de meest nabije bevindt zich ook op grote afstand. Je bloedeigen kinderen zijn je zó vertrouwd, dat je niet alles aan hen vertelt en je eigen man of zus ken je zó goed dat één opgetrokken wenkbrauw je op 100 meter afstand kan zetten. Nabijheid en afstand verbinden samen en tegelijkertijd twee polen.

Die twee: nabijheid en afstand intrigeren mij. In elke relatie spelen die twee polen een rol, ook in het werk van een predikant. Soms denk ik dat in geen enkel ander beroep die twee zó dicht bij elkaar komen, maar dat is natuurlijk niet waar. Vraag het maar aan leerkrachten, artsen, fysiotherapeuten en taxichauffeurs. Hoewel? Ik ben niet zo van het nadrukkelijke en professionele bidden, niet als predikant en ook niet als “slachtoffer”. Ooit was ik als stagiaire bij een gesprek tussen predikant en twee mensen uit haar gemeente. Aan het einde van dat gesprek stelde zij voor om samen te bidden en die twee vonden dat goed. Mij werd niets gevraagd; ik was stagiaire en ik deed mee. Spannend vond ik het wel. Kijk, op je fiets iets tegen de lucht roepen, of tegen God, of tegen het universum, dat kon ik ook wel, maar voorgaan in een gebed: dat is andere koek. Je zegt dan - mede namens de anderen - die er bij zijn iets tegen God en zij halen het meestal niet in hun hoofd om jou te corrigeren tijdens het uitspreken van een gebed als zij vinden dat jij

niet namens hen spreekt. Bidden als voorganger namens anderen is een waagstuk waar je het zweet van op je rug krijgt. Want hoe kun je nu namens anderen iets tegen God zeggen, iets vragen, of gezamenlijk zwijgen? Ik worstel daar nog steeds mee en dat is goed.

De predikante bij wie ik stage liep ging dus na dat gesprek voor in gebed en zij begon zo: “Gij, stille toehoorder van onze gesprekken.....”. Ik kreeg een schok. We waren met meer dan ik dacht. Zou die “gij” hier bij ons zijn? Ineens ging ik anders naar ons gesprek kijken.

Tijdens lange autoritten luister ik graag naar de radio, maar al gauw krijg ik daar genoeg van. Veel geschreeuw en geschetter en weinig wol waar je warm van wordt en dan heb ik het alleen nog maar over de NPO. Ik heb daar wat op gevonden. Via de app podcast.nl treedt er rust in en valt er schoonheid naar binnen. Zo wordt mijn autootje een rijdende meditatie-ruimte. Ik hoorde in interview met Sjoerd Litjens die in

een Fries dorp met 128 huishoudens woont. Hij interviewde een aantal van hen en daar zijn dan weer podcasts van gemaakt onder de titel Iepen Doar(p). Een aantal dorpsbewoners komt daar aan het woord: van ouders van een meisje van zeventien jaar dat bij een verkeersongeluk omkwam tot een ontwortelde joodse man die op 35 plaatsen in de wereld woonde en zich in dit dorp thuis voelt terwijl hij tegelijkertijd buitenstaander blijft. Over afstand en nabijheid gesproken. Al die mensen komen aan het woord en Sjoerd merkt op dat zij dat zo gretig doen. Zij wachten hem op met taart en koffie, zij vertellen hun verhalen en er wordt naar hen geluisterd. Zo maken zij mee dat hun verhalen mee-tellen en zij dus ook. Dat brengt mienskip en in dit dorp is dat heel gewoon want die verhalen vertel je ook aan elkaar in het dorps huis.

De verhalen zijn niet spectaculair in de zin van bekende radio- en TV programma's waar vaak in zwart-wit schema's wordt gedacht en waar weinig ruimte is voor nuances. Mensen mogen daar hun verhaal niet of nauwelijks

vertellen, want zij staan in dienst van wat een mediabedrijf wil uitdragen. Hun verhalen worden geframed, zoals dat tegenwoordig heet; een verhullend woord voor “ingepikt”. Tijd is er ook niet, want de kijkcijfers tellen. Mensen gaan zich gauw vervelen en dan zappen ze naar een ander programma. Dat moet onder alle omstandigheden worden voorkomen. Maar waarom gaan de telekijkertjes zich eigenlijk vervelen? Misschien omdat bedoelde programma’s inhoudsloos zijn geworden?

Sjoerd Litjens vertelt hoe in al die verhalen doorklinkt wat er in mensen omgaat - hun hele leven - ook als het niet wordt gezegd. Zo kom je luisterend naar hun verhalen in een nieuwe ruimte. Het zijn geen spectaculaire verhalen en ze gaan over alledaagse dingen; over het gewone leven en als je goed luistert hoor je dat het gewone leven buitengewoon is. Precies, dacht ik in mijn rijdende meditatie-ruimte, daarom heb ik het mooiste beroep van de wereld, net zoals Sjoerd Litjens en al die andere

mensen die thuis komen in de wereld van de vreemde ander. Dat is de kortste weg naar jezelf. Zou dat bidden zijn? Via de vervreemding, via de vreemde ander tot jezelf komen en mens worden? Dan is er geen verschil tussen een echt gesprek of mooi werk waar je blij van wordt en waarin je thuis komt - en bidden. Maar dat wist ik eigenlijk al heel lang sinds ik een boekje las met de titel: bidden in de theedoek.

*Willemien Keuning.*



# De kerkelijke gemeente Mantgum

De kerk in haar verschillende gedaanten is niet alleen wereldwijd; zij gaat door de eeuwen heen. Dat is op zich al een wonder. Binnen de joodse traditie staat een man op, ene Jezus van Nazareth. Hij is een controversieel figuur. Volgens de een heeft hij als geen ander begrepen waar het in de joodse religie in de kern om draait en volgens een ander is hij zo slecht dat hij geen recht op leven heeft. Na zijn dood ontstaat er een beweging van mensen die door hem zijn geraakt, eerst binnen de synagoge; daarna daarbuiten. Zo is de kerk ontstaan: als een uit de hand gelopen binnen-joods conflict. Dat conflict brengt wel een nieuwe beweging op gang. Alle religies hebben de neiging tot verstening in instituties, regels, hang naar macht, meer concentratie op de buitenkant en minder op de binnenkant. Dat is onvermijdelijk. Dat ligt niet aan de religie, maar aan de mens. Ook niet-religieuze instituties maken deze processen door.

Als een min of meer spontaan begonnen beweging wordt voortgezet, is er een vorm van organisatie nodig. Als we religie definiëren als een min of meer ontwikkeld systeem, dan is religie het jasje waarin geloof, hoop en liefde door de wereld gaan. Dat kan niet anders. Maar als het jasje het doel wordt, raakt de inhoud verloren. Dat drong pas goed tot mij door toen ik in het Midden-Oosten op een internationale conferentie was waar vervolgde christenen aandacht vroegen voor het feit dat de kerk waar zij deel van uitmaakten op het punt stond te verdwijnen. Hun steden stroomden vol met pelgrims die heilige plaatsen bezochten en niet naar hen omkeken. De mensen van die kerk maakten onderscheid tussen dode en levende stenen. De pelgrims kochten tickets voor archeologische opgravingen van vergane heiligdommen en gingen gezellig met elkaar lunchen tussen de dode stenen die daar lagen. Zij hadden geen flauw benul van wat er zich hier en nu afspeelde. De mensen van de kerk zeiden: maar wij zijn de levende stenen. Waarom kijkt er niemand naar ons om?



De kerk in Nederland wordt niet vervolgd, maar zij is wel aan het verdwijnen. De meest voor de hand liggende reactie is tweeledig: dat nog meer mensen de kerk als instituut verlaten en dat de overblijvers zich vastklampen aan het instituut: aan de regels, aan het gebouw, aan het aantal bezoekers van de kerkdienst op zondag, kortom aan de jas waarin geloof, hoop en liefde gekleed gaan. Daarbij lopen de overblijvers de kans dat zij over het hoofd zien dat zonder dat kleedje - of met een ander - ook te leven valt en de verlaters dat dat kleedje iets verhult waar zij zelf ook naar verlangen. Dan gaat het om de inhoud. Ook hier gaat het beeld van de stenen op. Als we de betekenis van het omhulsel relativeren - hoe gehecht we daar ook aan kunnen zijn; niets menselijks is ons vreemd - dan komt er misschien weer wat meer ruimte voor het besef dat het ook in de kerk om de levende stenen gaat. Het beeld is trouwens afkomstig uit een brief die wordt toegeschreven aan Petrus waar een religieus gebouw als achtergrond fungeert voor de mens als levende

steen, onderdeel van een geestelijk gebouw waarvan Jezus, de levende, de hoeksteen is. Als we de muren van het gebouw niet als drempel zien, maar als een muur die ademt, een muur als een mens, dan komt er misschien ook wat ruimte voor nieuwe vormen van kerk zijn. Daarnaast zijn de kerkelijke gemeenten van Mantgum en Westerwert op zoek. De fusie tussen beide en nauwere samenwerking met Nijkleaster zal in het komende jaar gestalte krijgen. Daarover leest u ongetwijfeld meer in dit blad.

Bij verschillende gelegenheden in het afgelopen jaar in Mantgum zag ik kerk en dorp samen ademen, bijvoorbeeld bij het aloude festijn “Tusken tsjerke en kroech”, bij de voorstellingen in het kader van het project “Under de toer” waarin we opnieuw kennis maakten met Hermanus Berkenbijl en de ontelbare verschijningsvormen van hout die we tijdens het festival konden bewonderen. De kinderen van de basisschool bezochten samen met hun docent levensbeschouwingen de kerk, er werden vele rondleidingen



*In de overgang van Stille Zaterdag naar Eerste Paasdag werd de Verwondering Paasviering vanuit Nijkleaster in Jorwert uitgezonden door KRO-NCRV. Het thema van deze viering was 'Uit de doeken'. Nog te zien op: <https://www.kro-ncrv.nl/deverwondering/seizoenen/seizoen-2018/paasviering>*

gegeven, het aantal bezoekers en de bijbehorende ontmoetingen en muzikale uitspattingen in de zomermaanden in het kader van Tsjerkepaad was verheugend en het aantal vrijwilligers dat zich inzette hartverwarmend. Zonder hen konden al deze mooie dingen niet gebeuren. Tegen het einde van het kalenderjaar was er in de Wjukken de openbare aftrap van het project “Mantgum foar inoar”. De belangstelling was groot en naar het voorbeeld van Reduzum wordt er structuur en daadkracht gegeven aan iets wat er al is: Mienskip. Ook dat is een vorm van institutionalisering met het doel om daar nog meer mensen bij te betrekken.

Tussen tsjerke en kroech ligt een open en prachtig dorp met kernen waar mensen elkaar ontmoeten. Er zijn van die liederen (ook in de liturgie) die monumenten worden. Vele daarvan zijn in de laatste halve eeuw van de dichter Huub Oosterhuis. Hij weet de verbinding te leggen tussen traditie en vernieuwing, zó dat je niet

van kerkelijke huize hoeft te zijn om te weten: dit lied gaat ook over mij. Als je het samen zingt weet je samen: dit gaat over ons:

*Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan koud,  
één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.*

Dat wij niet uit elkaars genade vallen;  
wat zou dat mooi zijn.

*Willemien Keuning.*

# Oer de tsjerklike gemeente Westerwert

De tsjerklike gemeente Westerwert (yn de doarpen Jellum-Bears, Jorwert en Weidum) wurket sûnt 2012 gear mei de Stifting Nijkleaster. Sûnt 2016 is de tsjerke fan Mantgum der ek by belutsen rekke. Dêrtroch binne de twa gemeenten no in proses ta in fúzje begûn. Sa sille wy yn 2019 te meitsje hawwe mei ien gemeente yn kombinaasje mei ien kleaster-beweging. Dy twa modellen fan tsjerke-wêzen steane neist elkoar en heare by elkoar. Yn de kommende jierren sil dúdlik wurde hoe't de gemeente en it kleaster har fierder ûntwikkelje sille.

## IN PEAR AKTIVITEITEN FAN DE GEMEENTE(N)

### Tsjerke-Tsjinsten per moanne

- 1e snein: tsjinst yn Weidum
- 2e snein: tsjinst yn Mantgum
- 3e snein: tsjinst yn Jorwert (mei Nijkleaster)
- 4e snein: tsjinst mei de bern yn Jorwert (LYTS&grut)
- 5e snein: regio tsjinst mei Hilaard en Húns-Leons (4x jiers)

### Spesjale tsjinsten

- Troch it jier hinne organisearret de jeugdkommisje spesjale tsjinsten foar de bern.
- LYTS&grut tsjinsten foar de bern
- Tsjerketsjinst yn de Domkerk fan Utert (5 maaie). Wy geane mei-inoar yn 'e bus nei Utert. Us dûmny Hinne Wagenaar is dêr dan de foargonger.
- Farre nei Bears. De jierlikse iepenloft tsjinst yn Bears (dit jier op 7 july)
- Tredde snein fan septimber: Túnpreek yn de notaristún yn Jorwert nei oanlieding fan it Iepenloftspul.
- Betinkingstsjinst yn Novimber. Dan betinke wy alle minsken dy't ferstoarn binne yn ús doarpen.
- Mei Kryst, Peaske en Pinkster binne der ferskate tsjinsten en aktiviteiten yn ús tsjerken.
- Elke moanne is der in tsjerketsjinst yn Nij Dekema (Moandei om 10.45 oere)



## Pastoraat

Yn ús gemeenten en by Nijkleaster binen trije dûmny's aktyf: Hinne Wagenaar, Willemien Keuning en Saskia Leene. Se binne alle trije aktyf en beskikber op it mêd fan pastoraat foar ús minsken yn de doarpen en foar minsken dy't hjir komme yn it kader fan Nijkleaster. Foar in (pastoraal) petear kinne jo kontakt mei harren opnimme. Dêr binne se foar! De gegevens (telefoan en e-mail) steane efter yn dit boekje ûnder it kopke 'predikanten'.

## In pear aktiviteiten fan Nijkleaster:

- Elke woansdei is der yn de tsjerke fan Jorwert in kleastermoarn. Dy moarn begjint mei in koarte moarnstsjinst om 09.30. Guon minsken bliuwe de hiele moarn, oaren komme allinne foar de tsjinst (en de kofje) en gean dan wer nei hûs, wurk of oare beuzichheden.
- Elke moanne is der in sneon oer in bepaald tema. Jo kinne it programma fine op de webside fan Nijkleaster ([www.nijkleaster.frl](http://www.nijkleaster.frl)) ûnder 'programma'.
- Elke tredde snein is der in tsjerketsjinst yn Jorwert.
- Hiel regelmjittich binne der programma's op maat. Dat binne programma's foar groepen dy't in eigen programma hawwe wolle by Nijkleaster: tsjerke-groepen, skoalle klassen, bedriuw teams, groepen fan MBO, HBO of Universiteit ensafuorthinne.
- Yn de 40-dagen-foar- Peaske: Vieren en Vasten en de Peaskeyklus yn Jorwert.
- Op Pinkstermoandei wurdt it Nijkleaster Pinkster Paad (NPP) organisearre.
- Lêste snein fan oktober: jierdei fan Nijkleaster. Middeis yn de tsjerke fan Jorwert.

## TSJERKETSJINSTEN NIJ DEKAMA 2019

### Moandei 10.45 oere

Moandei	14 jannewaris	hr. U. Zwaga
Moandei	04 febrewaris	ds. H. Wagenaar
Moandei	04 maart	fr. C. de Boer - Bergstra
Moandei	08 april	ds. H. Wagenaar
Moandei	06 maaie	ds. J. Hilverda
Moandei	03 juny	ds. H. Wagenaar
Moandei	08 july	ds. H. Wagenaar
Moandei	02 septimber	ds. H. Wagenaar
Moandei	07 oktober	ds. H. Wagenaar
Moandei	04 novimber	hr. U. Zwaga
Moandei	02 desimber	ds. W. Keuning



# Preekrige 2019

Datum	Foargonger	Tiid	Lokaasje	Opmerkingen
6 jannewaris	Hinne Wagenaar	9.30	Weidum	Trije Keningen
13 jannewaris	Willemien Keuning	9.30	Mantgum	
20 jannewaris	Hinne Wagenaar	9.30	Jorwert	Kleastersjinst
27 jannewaris	Jeugdkommisje + Willemien Keuning	<b>10.30</b>	Jorwert	LYTS&grut
3 febrewaris	Hinne Wagenaar	9.30	Weidum	
10 febrewaris	Willemien Keuning	9.30	Mantgum	
17 febrewaris	Hinne Wagenaar	9.30	Jorwert	Kleastersjinst
24 febrewaris	Jeugdkommisje+Hinne Wagenaar	<b>10.30</b>	Jorwert	LYTS&grut
3 March	Hinne Wagenaar	9.30	Weidum	
10 March	Willemien Keuning	9.30	Mantgum	1e 40-dagen
17 March	Hinne Wagenaar	9.30	Jorwert	Kleastersjinst 2e 40-dagen
24 March	Jeugdkommisje + Willemien Keuning	<b>10.30</b>	Jorwert	LYTS&grut 3e 40-dagen
31 March	Jurjen Hilverda	<b>11.00</b>	Mantgum	Regio tsjinst 4e 40-dagen
7 April	Willemien Keuning	09.30	Weidum	5e 40-dagen
14 April	Jeugdkommisje + Hinne Wagenaar	09.30	Mantgum	Palmsnein LYTS&grut
18 April	Hinne Wagenaar	<b>18.00</b>	Jorwert	Wite Tongersdei
19 April	Hinne Wagenaar	<b>19.30</b>	Jorwert	Goed Freed
20 April	Saskia Leene	09.30	Jorwert	Stille Sneon
21 April	Hinne Wagenaar	<b>06.00/09.30</b>	Jorwert	Peaske
28 April	xxx	xxx	xxx	
5 maaie	Hinne Wagenaar	<b>10.30</b>	Utrecht	Mei de bus
12 maaie	Willemien Keuning	09.30	Mantgum	
19 maaie	Saskia Leene	09.30	Jorwert	Kleastersjinst
26 maaie	xxx	xxx	xxx	
2 juny	Hinne Wagenaar	09.30	Weidum	
9 juny	Willemien Keuning	09.30	Mantgum	Pinksteren
10 juny	Hinne Wagenaar/Saskia Leene		Jorwert	Pinksterpaad
16 juny	Hinne Wagenaar	09.30	Jorwert	Kleastersjinst
23 juny	xxx	xxx	xxx	
30 juny	Adri Terlouw	<b>11.00</b>	Leons	Regio tsjinst

OARE DATA: Krystfakânsja o/m 6 jannewaris, Jiske: woansdei 6 maart, Biddei foar gewaaks en wurk: woansdei 13 maart, Foarjiersfakânsje: 16 feb. o/m 24 feb., Maaie fakânsje: 27 april o/m 5 maaie, Himelfeartsdei: 30 maaie, Pinkster: 9-10 juny



Datum	Foargonger	Tiid	Lokaasje	Opmerkingen
7 july	Jeugdkommisje+Hinne Wagenaar	09.30	Bears	Farre nei Bears LYTS&grut
14 july	Hinne Wagenaar	09.30	Mantgum	
21 july	Hinne Wagenaar	09.30	Jorwert	Kleastersjinst
28 july	xxx	xxx	xxx	
Augustus	xxx			
1 septimber	Hinne Wagenaar	9.30	Weidum	
8 septimber	Willemien Keuning	09.30	Mantgum	
15 septimber	Hinne Wagenaar	<b>10.00</b>	Jorwert	Túnpreek LYTS&grut
22 septimber	xxx	xxx	xxx	
29 septimber	Willemien Keuning	<b>11.00</b>	Hilaard	Regio tsjinst
6-Oct	Hinne Wagenaar	9.30	Weidum	
13-Oct	Willemien Keuning	9.30	Mantgum	
20-Oct	Hinne Wagenaar	9.30	Jorwert	Kleastersnein
27-Oct	Jeugdkommisje	<b>10.30</b>	Jorwert	LYTS&grut
27-Oct		<b>14.00-17.00</b>	Jorwert	Jaardag NK
3 novimber	Hinne Wagenaar	9.30	Weidum	Rispinge
10 novimber	Willemien Keuning	9.30	Mantgum	
17 novimber	Hinne Wagenaar	9.30	Jorwert	Kleastersnein
24 novimber	Hinne Wagenaar	<b>10.00</b>	Jorwert	Betinksnein
1 desimber	Willemien Keuning	9.30	Weidum	1e Advint
8 desimber	Andries Kobus	9.30	Mantgum	2e Advint
15 desimber	Hinne Wagenaar	9.30	Jorwert	Kleastersnein 3e Advint
22 desimber	Jeugdkommisje + Willemien Keuning	<b>19.00</b>	Mantgum	Berne- krystfeest 4e Advint
24 desimber	Hinne Wagenaar	<b>22.00</b>	Weidum	Krystnacht
25 desimber	Nijkleaster	9.30	Jorwert	Kryst by Nijkleaster
29 desimber	Hinne Wagenaar	<b>11.00</b>	Jorwert	Regio tsjinst
5 jannewaris 2020	Hinne Wagenaar	09.30	Weidum	Trije Keningen

OARE DATA: Simmerfakânsje Noard 13 july o/m 25 augustus, Boufak 29 july o/m 16 aug., Hjerstfakânsje: 19 okt. o/m 27 okt., Tankdei 6 nov., Lêste snein tsjerkklik jier 24 nov., Krystfakânsje: 21 des. o/m 5 jan. 2020

# Ontwikkelingen Nijkleaster

In de herfst van 2017 heeft Nijkleaster naast een film (Nieuwe lijnen in een oud landschap) het BID-boek gepubliceerd met daarin alle plannen over een Nij Kleaster op de locatie Westerhûs. U kunt alle gegevens over de actie Westerhûs vinden op de website fan Nijkleaster: <https://nijkleaster.frl/actiewesterhus>.

Het jaar 2019 belooft spannend te worden voor Nijkleaster. De plannen voor het nieuwe klooster moeten procedureel en financieel tot een goed einde gebracht worden. Dat

is altijd spannend. Ook financieel moeten er nog stappen gezet worden. Nijkleaster is, samen met de gemeente Westerwert en Mantgum, blij met de steun die is uitgesproken door de Provinciale kerk (classis Fryslân) en de landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij bieden u hier de aanbevelingsbrief aan die eind november 2017 werd gestuurd aan alle PKN gemeenten in Fryslân.

*Namens Nijkleaster  
Henk Kroes (voorzitter)*

*Pagina 20 & 21 aanbevelingsbrief Classis Fryslân.*



# Protestantse Kerk Classis Fryslân

***Aan de kerkenraden van  
alle PKN-gemeenten in Fryslân***

***Dronryp, 23 november 2018***

***Betreft:aanbeveling Nijkleaster***

Geachte kerkenraden,

Met deze brief brengen we als Breed Moderamen van de classis Fryslân graag de pioniersplek Nijkleaster onder uw aandacht en bevelen wij het nieuwe project van Nijkleaster bij u aan.

De pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is een van de eerste pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk in Nederland; de plek heeft zich zeer voorspoedig ontwikkeld en grote bekendheid gekregen in kerkelijk Fryslân en protestants Nederland. Wat belangrijker is: dit project heeft inmiddels een vaste plaats gekregen in de hoofden en harten van veel mensen van binnen en buiten de kerken, die hun weg gevonden hebben naar Nijkleaster voor ‘stilte, bezinning en verbinding’. Deze drie kernwoorden vormen de basis van de meditatieve kleaster-kuiers op woensdagochtend en van de kleaster-zaterdagen met thema’s die zowel individueel als ook door groepen gezamenlijk beleefd worden. Nijkleaster biedt ook programma’s-op-maat aan kerkenraden en kerkelijke groepen, maar bijvoorbeeld ook aan klassen van middelbaar of hoger onderwijs en aan teams van scholen en bedrijven.

De eerste fase van pionieren (2012-2019) loopt volgend jaar af en de plannen voor de toekomst zijn volop in ontwikkeling. Vanaf het begin is er gehoopt op en gebeden voor de mogelijkheid van een fysiek klooster. De kans hierop doet zich nu voor: vlak buiten Jorwert is er een unieke locatie beschikbaar gekomen, namelijk de monumentale boerderij Westerhûs, die op de plek staat van een middeleeuws klooster met dezelfde naam. Alle informatie daarover kunt u vinden op de website ([www.nijkleaster.frl/actiewesterhus/](http://www.nijkleaster.frl/actiewesterhus/)).

Nijkleaster werd in de eerste fase van pionieren gedragen door de Protestantse Gemeente Westerwert en de landelijke kerk. Intussen heeft de Protestantse Gemeente Mantgum zich ook aangesloten. Deze twee gemeenten, die binnenkort geheel samengaan, zijn bereid om het project verder te ontwikkelen en substantieel te investeren in de toekomst. Met het uitbrengen van het BIDboek in oktober 2017 is

de fondsenwerving van start gegaan. Er zijn sindsdien flinke stappen gemaakt. Van de totale kosten van € 4,7 miljoen is inmiddels € 3,2 miljoen gedekt.

**Voor € 900.000 doet Nijkleaster nu een beroep op kerkelijke gemeenten. Primair kan dat in de vorm van een schenking, maar het kan ook via een lening. Nijkleaster denkt daarbij aan leningen van minimaal € 100.000, renteloos en aflossingsvrij.**

Daarnaast is het mogelijk om de missie van Nijkleaster te steunen door als ‘stiper’ of ‘freon’ deel te nemen aan de Nijkleaster-beweging. Dat kan als persoon maar ook als kerkelijke gemeente. Zo ontstaat er een beweging van Freonen die Nijkleaster met elkaar dragen. Deze vorm van participatie geldt niet zozeer voor de bouw en verbouw van het klooster maar voor de exploitatie van het klooster als retraite- en bezinningscentrum. Op deze manier kunnen Nijkleaster en de plaatselijke gemeenten over en weer bijdragen aan kerkelijke en missionaire vernieuwing en verbreding in de toekomst.

Met deze brief roepen we de lokale kerken op om Nijkleaster verder mee te ontwikkelen. Wij dagen de gemeenten in Fryslân uit om met wellicht ‘dood’ geld wederom een levende kerk op te bouwen. Het gaat hierbij niet om een uitdaging op de lange termijn: in april 2019 moet duidelijk zijn of Nijkleaster de stap kan zetten tot aankoop, restauratie en nieuwbouw van Westerhûs. Zonder financiële zekerheid kan het project niet doorgaan. Het CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken) in Fryslân denkt zo nodig graag met de kerkrentmeesters mee. Ook is het bestuur van Nijkleaster van harte bereid om u persoonlijk verder te informeren.

#### **Ondersteuning vanuit de landelijke kerk**

“Nijkleaster betekent veel voor de Protestantse Kerk. Allereerst voor de vele mensen uit Fryslân, en van verder weg. Zij vinden er een plek om hun geloof te voeden. Daarnaast omdat heel wat pioniersplekken zich door Nijkleaster laten inspireren: Nijkleaster vervult een rol als aanjager van meer kerkelijke vernieuwing. En tenslotte omdat Nijkleaster via de media een bijzondere rol vervult bij het zichtbaar maken hoe het christelijk geloof op nieuwe wijze vorm kan krijgen binnen de Protestantse Kerk.

Nu ontstaat ook een nieuw perspectief: zou Nijkleaster gemeenten in de Classis Fryslân bij het voortbestaan kunnen inspireren? Kunnen zo nieuwe perspectieven voor de toekomst ontstaan op plekken waar dat eerder nauwelijks denkbaar was? Nijkleaster staat op een cruciaal punt. Om duurzaam de toekomst in te kunnen gaan, is verbreding van het draagvlak en de betrokkenheid bij Nijkleaster nodig. Het Westerhûs is hiervoor onmisbaar. De inzet is en blijft dat Nijkleaster tot in lengte van jaren voor velen een plek van ontmoeting en inspiratie zal zijn. Het is daarom dat we u van harte aanbevelen om Nijkleaster te steunen bij de stap die ze nu willen zetten.”

Martijn Vellekoop Coördinator Missionair Werk in de Protestantse Kerk

Het Breed Moderamen van de Classis Fryslân beveelt het project Nijkleaster van harte bij u aan. Wij nodigen daarom uw kerkenraad uit om na te denken over de vraag hoe u Nijkleaster kunt helpen in de volgende stap, mogelijk door mee te doen in de financiering. Het zal u duidelijk zijn dat de Protestantse Gemeente Westerwert/Mantgum en Nijkleaster niet alle kosten van aankoop, bouw en verbouw zelf kunnen dragen, ook al is hun inzet bewonderenswaardig. Naast de financiële kant zou het geweldig zijn wanneer Nijkleaster op deze manier ook spiritueel mede gesteund wordt door de kerken in Fryslân. Om zo samen dit missionaire project te dragen en gezamenlijk te leren van de pionierslessen van Nijkleaster. As Klassis Fryslân fine wy it wichtich dat dizze ynspiraasje en fernijing in fêst plak krije kin midden yn ús provinsje. Alles wat wichtich is yn it tsjerkelike libben, komt yn Nijkleaster by elkoar: pastoraat, diakonaat en missionêr wurk!

We hopen op brede steun uit Fryslân!

Mei freonlike groetnis,



ds. Jaap Vlasblom, preses



ds. Wim Beekman, classispredikant



Janny Brinkman-Dijkstra, scriba

*Midzomernacht, 21 juni 2018*



# Voor ouders die overwegen hun kind te laten dopen

De tijden veranderen en de kerk verandert mee. Dat blijkt ook uit de dooppraktijk. Vroeger werden er voorwaarden verbonden aan de doop: de ouders moesten belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en de doop werd gezien als inlijving in de institutionele kerk. Dat was gebaseerd op een wereldbeeld dat niet meer het onze is: mensen werden ingedeeld in buiten- of binnenkerkelijk. Daar zat niks tussen. Er is veel veranderd: mensen zijn mondig geworden, de kerk maakt niet meer voor ons uit wat wij moeten denken of geloven en de scheidslijn tussen binnen- en buitenkerkelijk vervaagt.

Er is steeds meer behoefte aan een kerk als beweging en minder aan een kerk als instituut. Dat zouden we kunnen opvatten als een positief effect van de secularisatie, want zo is de kerk ook begonnen: als de beweging die is geboren uit Jezus van Nazareth: zijn leven, zijn sterven en zijn opstanding.

Als ouders de doop aanvragen, worden zij niet meer zoals vroeger onderworpen aan een onderzoek

of zij door de kerk waardig worden geacht om hun kind te laten dopen. Zij dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun beslissing en de christelijke gemeente biedt hen ondersteuning bij de geloofsopvoeding. De wereld is niet langer ingedeeld in binnen- en buitenkerkelijk. In Christus zijn alle scheidsmuren afgebroken, ook tussen kerk en wereld.

Als ouders overwegen hun kinderen te laten dopen, dan is voor de kerk in Westerwert-Mantgum de vraag alleen al reden om daar positief op te reageren. Als in ons midden kinderen worden gedoopt, dan geven wij daarmee gestalte aan de belofte dat wij kinderen van het licht zijn en dat ook onze kinderen mogen delen in dat vrolijke geheim.

Het stof der eeuwen bedekt veel dingen die wij liever vergeten, maar ook veel schatten die we graag terug vinden. Zowel de joodse als ook de christelijke traditie bieden vele vormen die uitdrukking geven aan onze verlangens rond de geboorte van ons kind: het verlangen om onze

blijdschap en verwondering te uiten en onze hoop uit te spreken voor dit kind en voor de wereld waar het in zal opgroeien. Dat verlangen en die hoop mag gedeeld worden met de mensen om ons heen op een daartoe uitgekozen moment. Daarvoor biedt de traditie vele vormen: het opdragen van een kind aan God, een gebed voor de ouders of de zegen voor ouders en kind, waarbij ook broertjes en zusjes, grootouders en andere familieleden en vrienden betrokken kunnen worden. Zulke momenten kunnen plaats vinden en een feestelijke dienst op zondagmorgen, maar ook op een middag in meer besloten kring in een kerkgebouw of thuis in de intimiteit van de familie.

Predikanten zijn opgeleid om samen met de (aanstaande) ouders in deze vragen een weg te zoeken. Het gesprek daarover is het doel, niet de uitkomst. De uitkomst is altijd goed: we hebben elkaar gehoord en gezien.

*Willemien Keuning.*

# Speculaasactie

Vanaf half november komen wij weer langs om speculaas en smulkoek te verkopen. De opbrengst van deze actie gaat naar Het Diensthuis. Het Diensthuis zorgt er al meer dan 35 jaar voor dat er tweedehands kleding naar tehuizen in het noordoosten van Hongarije wordt gebracht. Met het geld van de actie wordt het vervoer van de dozen met kleding bekostigd. Uiteraard is uw tweedehandskleding en speelgoed ook nog steeds welkom. U kunt dit inleveren bij:

Ytsje Merkus  
Hegedyk 4, Boksum  
tel. 2541966

Aly Schievink,  
Muontsehiem 9, Boksum  
tel. 2542518

Acronius Hettinga  
Sportleane 9, Deinum  
tel. 2541552

Teuni de Boer  
Hesenserreed 9, Jorwert  
tel. 2519502

Germ Hallema  
M. Fopmawei 18, Jorwert  
tel. 259504

Geeske Limburg  
Lytse Buorren 2, Weidum  
Tel. 2519721

# Over de kosten van rouwdiensten en crematies

Wij willen u hier uitleggen wat de positie van de kerkelijke gemeentes Mantgum en Westerwert is ten aanzien van rouwdiensten. Hoe kunt u een beroep op ons doen en onder welke voorwaarden?

## Verleden

In het verleden konden leden van de kerk bij een overlijden een beroep doen op het ‘kerkelijke systeem’. Daar waren geen kosten aan verbonden, men was immers lidmaat van de kerk. Omdat de maatschappij in zuilen was verdeeld, deden buitenkerkelijken slechts zelden een beroep op de kerk. In de loop van de tijd is dit echter drastisch veranderd. In de 21ste eeuw is de scheiding tussen kerkelijk en niet-kerkelijk niet meer zo duidelijk. Door de ontkerkelijking is de kerk ook niet meer een machtig of rijk instituut. Daarom zoekt de gemeente Westerwert naar nieuwe regels die hierbij passen.

## Heden

Als kerk willen we graag beschikbaar zijn voor iedereen die een beroep op ons doet. Jammer genoeg is dat

niet meer mogelijk qua menskracht en financiën (vrijwilligers, predikant, ambtsdragers en musici). Wij willen echter ook geen onderscheid maken tussen insiders en outsiders. Wij kunnen en willen de mate van gelovigheid niet beoordelen. Daarom vragen wij aan iedereen een vast bedrag als vergoeding voor de onkosten van de kerkelijke gemeente rondom overlijden en uitvaart. Wanneer de overledene financieel heeft bijgedragen aan de gemeente, dan wordt het bedrag van de laatste drie jaren afgetrokken van de gevraagde vergoeding. Het gevolg van deze regeling is dat het niet uitmaakt of men formeel lid is van onze gemeente. De richtlijn is voor iedereen gelijk.

## Praktisch

Voor het houden van rouwdiensten waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van kerkelijke gemeente (predikant, koster, organist, huur kerkgebouw en dergelijke) worden kosten in rekening gebracht die ten goede komen aan de gemeente.



Als u er prijs opstelt dat een bepaalde predikant een uitvaart leidt of daar een bijdrage aan levert, wilt u dan voordat tijd en plaats worden vastgesteld met de uitvaartleider en de kaarten worden gedrukt, daarover contact opnemen met de betreffende predikant?

- Iedereen betaalt het tarief zoals dat is vastgesteld voor een rouwdienst
- De bijdrage aan de actie kerkbalans (vrijwillige kerkelijke bijdrage) aan onze gemeente over de laatste drie jaren wordt afgetrokken van het vastgestelde tarief.
- Dit zijn algemene richtlijnen. Er zijn situaties mogelijk die vragen om overleg. Schroom dan niet om contact op te nemen met de kerkenraad.

### Tarief per 2017

Predikant of kerkelijk werker*	€ 500
Kerkgebouw en koster (afhankelijk van de locatie)	€ 100
Organist/musicus	€ 100

*\* De predikant of kerkelijk werker zal gewoonlijk één of meerdere gesprekken met de familie voeren ter voorbereiding van het afscheid. Na het afscheid volgt in ieder geval nog een nagesprek.*



# Jong Belegen

“Jong Belegen” is een gespreksgroep voor (jonge) mensen die zich willen oriënteren op het gebied van spiritualiteit en christelijk geloof. Deze groep wordt georganiseerd vanuit Nijkleaster en de Protestantse gemeente in Westerwert-Mantgum. De avonden worden begeleid door ds. Hinne Wagenaar. De bijeenkomsten vinden plaats in de (voor)kerk van Jorwert, van 20.30 - 22.00 uur. Tijdens de gesprekken is er, naast koffie en thee, jonge wijn en jong belegen kaas.

## BIJEENKOMSTEN EERSTE HELFT 2019

Donderdag 10 jan.

Woensdag 13 feb.

Woensdag 13 maart

Woensdag 10 april

Dit jaar bespreken we een aantal hoofdstukken uit het boek ‘Rebible’ van Inez van Oord, oprichtster van Happinez (Inez van Oord, Rebible. Ontdekking van vergeten verhalen). In ‘Rebible’ geeft Inez van Oord een nieuwe manier om naar de verhalen te kijken die in de Bijbel worden verteld: Jezus liep over water, Eva at een

appel, Mozes ging de berg op: veel mensen herinneren zich deze verhalen wel. Wonderlijke verhalen, moeilijk te begrijpen, iets van vroeger. Maar de verhalen horen bij onze geboortegrond. Is er een nieuwe manier om de Bijbel te lezen, naar deze verhalen te luisteren, zodat ze weer gaan spreken? Inez vraagt het haar broer Jos, theoloog. Dit boek is het verslag van haar zoektocht naar deze vergeten verhalen, die voortaan op een andere manier inspireren.

Het is natuurlijk aan te raden om het mooi vormgegeven boek zelf aan te schaffen. Dat kan als hardcover en als Ebook. Tijdens de avonden lezen we de teksten samen hardop lezen.

Je hoeft het dus niet van te voren te lezen.



# Goodness is stronger than evil

The image shows a musical score for a hymn. It consists of six staves of music, each with a vocal line and a corresponding Dutch translation. The music is written in a treble clef with a key signature of one flat (B-flat) and a time signature of 8/8. The lyrics are: 'Goe-de is ster-ker as 't kwes - de, leaf - de ster - ker as hant, Ljocht is ster - ker as tjus - ter, lib - ben ster - ker as dea, Hy hat oer - wïn, Hy hat oer - wïn, Syn leaf - de draacht ús.

Goodness is stronger than evil;  
love is stronger than hate;  
light is stronger than darkness;  
life is stronger than death.  
Victory is ours, victory is ours  
through him who loved us.

*Tekst Desmond Tutu; musyk © 1997 WGRG,  
Iona Community, Glasgow G2 3DH, Scotland  
oersetting © 2008 KFFB*

# Contactgegevens

## PREDIKANTEN

ds. Willemien Keuning  
De Finne 12  
9022 AZ Mantgum  
T: 06-43637575  
E: wjkeuning@me.com

ds. Saskia Leene  
Kreek 42  
8604 AX Snits  
T: 0515-433546  
E: s.leene@nijkleaster.nl

ds. Hinne Wagenaar  
Ewerwert 5  
9023 AV Jorwert  
T: 058-2550998  
E: post@hinnewagenaar.nl  
W: www.hinnewagenaar.frl

## SCRIBA (secretaris)

Jeltje Koopman  
Hegedyk 46  
9026 BB Jellum  
T: 058 - 2519362  
E: jeltjekoopman@planet.nl

## OUDERLINGEN

Harry Kaspers, voorzitter  
Mr. Fopmawei 7  
9023 AJ Jorwert  
T: 058-2519750  
E: hkbkaspers@gmail.com

Boukje de Boer  
Sanpaed 40  
9024 ED Weidum  
T: 058-2519598  
E: boukje@weidum.com

Bettie Bruijnzeel- van Berkum  
De Golle 10  
9022 CD Mantgum  
T: 06-47992682  
E: bettie.jaap@ziggo.nl

Doutie van der Gaast  
Hilaarderdyk 6  
9026 TE Jellum  
T: 058-2519280  
E: theunisendoutie@ziggo.nl

Gea van Wieren  
It Bosk 4  
9022 BV Mantgum  
T: 058-2502020  
E: geavanwieren@home.nl

## DIAKENEN

Jeltje Koopman, voorzitter  
Hegedyk 46, 9026 BB Jellum  
T: 058-2519362  
E: jeltjekoopman@planet.nl

Remmelt Bossema  
Wielsterdyk 29, 9024 BD Weidum  
T: 058-2519471  
E: r.bossema@ziggo.nl

Esther Langedijk  
Dokter Fokkewei 5, 9022 BS Mantgum  
T: 058-2501115  
E: estherlangedijk2017@gmail.com

Rennie Stremmer  
De Him 4, 9023 BC Jorwert  
T: 058-2501327  
E: auke.stremmer@solcon.nl

Jeppie Teensma  
Skildyk 10 - 207, 9024 EN Weidum  
T: 058-2519698  
E: J.Teensma@kpnplanet.nl

## RENTMEESTERS

Barend Spliethoff, voorzitter  
Bearsterdyk 5, 9025 BP Bears  
T: 058-2519632  
E: mail@spliethoff.frl

Johan de Boer  
Sânpaed 40, 9024 ED Weidum  
T: 058-2519598  
E: johan@weidum.com

Jaap Bruynzeel  
De Golle 10, 9022 CD Mantgum  
T: 06-16797304  
E: bettie.jaap@home.nl

Theunis v.d. Gaast  
Hilaarderdyk 6, 9026 TE Jellum  
T: 058-2519280  
E: theunisentoutie@ziggo.nl

Lametta Kalma  
Hegedyk 54, 9026 BB Jellum  
T: 058-2519358  
E: joukekalma@hetnet.nl

Auke Stremmer  
De Him 4, 9023 BC Jorwert  
T: 058-2501327  
E: auke.stremmer@solcon.nl

## FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Jaap Bruynzeel  
De Golle 10, 9022 CD Mantgum  
T: 06-16797304  
E: bettie.jaap@ziggo.nl

Siebolt Dijkstra  
Gibbeflecht 5, 9022 AG Mantgum  
T: 058-2501429  
E: sdykstra@planet.nl

## JEUGDCOMMISSIE

Gudula van Beem  
T: 06-51261094  
E: gudula@hetnet.nl

Laura Cook  
T: 06-15611636  
E: laura.cook@hetnet.nl

Boukje Jilderda  
T: 06-45827596  
E: b.jilderda@gmail.com

Tietia Kooistra  
T: 06-44044985  
E: thgkooistra@gmail.com

Wyneke v.d. Lageweg  
T: 06-53229946  
E: wyneke.vdl@gmail.com

Petra Ottema  
T: 06 22008490  
E: dottema@ziggo.nl

## GESPREGSGROEP MANTGUM

Hanneke Jokhan-Dijkema  
de Finne 8  
9022 AZ Mantgum  
E: hannekedijkema@hotmail.com

## ORGANISTEN

Take Beukema  
E: takebeukema@gmail.com

Wiebe Kaspers  
E: wiebekaspers@gmail.com

Hindrik van der Meer  
E: hindrikvandermeer@dds.nl

Bart van der Sloot  
E: bartvandersloot@ziggo.nl

De gemeente Mantgum is bereikbaar  
op: kerkmantgum@ziggo.nl

Bankrekeningnummer van de kerk van  
Mantgum: NL74 RABO 0330 8031 58

Bankrekening van de diaconie van  
Mantgum: NL95 RABO 0330 8535 11

De gemeente Westerwert is bereikbaar  
op: westerwert@outlook.com

Bankrekening van de diaconie van  
Westerwert:

NL18 RABO 0330 8009 65

Bankrekening van de kerkvoogdij van  
Westerwert:

NL25 RABO 0330 8021 00

Administratie begraafplaatsen

Westerwert:

Boukje de Boer

E: begraafplaatswesterwert@outlook.com

## KOSTERS

Koster Mantgum:  
Siebolt Dijkstra  
Gibbeflecht 5  
9022 AG Mantgum  
T: 058-2501429  
E: sdykstra@planet.nl

Koster Weidum:  
Geeske Limburg-Visser  
Lytse Buorren 2  
9024 EK Weidum  
T: 058-2519721  
E: limburgd@kpnplanet.nl

## ADRESSEN NIJKLEASTER

Henk Kroes, voorzitter  
T: 051-5521383  
E: kroeshenk@ziggo.nl

Sietske Visser en  
Hinne Wagenaar, pioniers  
T: 058-2550998  
E: s.visser@nijkleaster.nl en  
htwagenaar@nijkleaster.nl

Saskia Leene, pastor  
T: 0515-433546  
E: s.leene@nijkleaster.nl

Annet Draaisma, coördinator  
E: a.draaisma@nijkleaster.nl  
T: 06-19167455

Albertsje Spliethoff, administratie  
Bearsterdyk 5  
9025 BP Bears  
T: 058 25196 32  
E: boekhouding@nijkleaster.nl

Aline Evenhuis, administratie  
Skippersbuorren 19  
8734 GT Easterein  
T: 06-38905783  
E: boekhouding@nijkleaster.nl

Nijkleaster is bereikbaar op:  
[www.nijkleaster.frl](http://www.nijkleaster.frl)  
Bankrekeningnummer van Nijkleaster:  
IBAN: NL02 ABNA 0541 4184 40

## ADRESSEN KERKGEBOUWEN

Redbadkerk Jorwerd  
Sluytermanwei 4  
9023 AB Jorwerd

Mariakerk Mantgum  
Seerp van Galemawei 3  
9022 AA Mantgum

Johanneskerk Weidum  
Lytse Buorren 3  
9024 EK Weidum

## **DIGITALE NIJSBRIEF WESTERWERT-MANTGUM**

(opgave bij Harry Kaspers: [hbkaspers@gmail.com](mailto:hbkaspers@gmail.com))

### **WEBSITES:**

[pkn-westerwert.frl](http://pkn-westerwert.frl)

[nijkleaster.frl](http://nijkleaster.frl)

[nijkleaster.frl/film-actie-westerhus/](http://nijkleaster.frl/film-actie-westerhus/)

 [www.facebook.com/pkn.westerwert.mantgum](https://www.facebook.com/pkn.westerwert.mantgum)  
[www.facebook.com/nijkleaster.jorwert](https://www.facebook.com/nijkleaster.jorwert)

 [Nijkleaster, Jorwert](https://www.instagram.com/Nijkleaster, Jorwert)

 [twitter.com/nijkleaster](https://twitter.com/nijkleaster)